

Mordbranden på Helsevej

3-dobbelt morder Elisabeth Wæver * Mandag 28. august 1995



Jeg var lige kommet træt hjem fra Minolta's landssalgsmøde på Isaberg i Sverige søndag aften.

Her havde jeg alene stået for den aktive del - oplevelsesdelen - af landssalgsmødet der havde ca. 400 deltagere. Det var, som altid, en konkurrence mellem flere grupper. Jeg havde lejet en hel del udstyr fra Ole, Action Tour Bornholm, og slæbt det med op til Isaberg hvor jeg fik hjælp fra

marketingsafdelingen til at oprette kommandocrawl, kanoorienteringsløb, cykelløb med mere.

Søndag morgen var jeg kørt fra Isaberg meget tidligt, for at komme hjem og slappe af efter en hektisk weekend. Jeg kørte langt over hastighedsgrænserne i min lækre grønne Nissan Sedan (jubilæumsmodel) og lå omkring de 130 km/t hvilket gjorde, at jeg nåede den tidlige morgenfærge og kom hjem til Marit, min kære hustru.

Mandag morgen ved ca. 06:30 tiden vågner jeg til lyden af udrykningskøretøjer, der på lyden viser, at det er brandvæsenet der er på vej. Jeg hører de stopper i nærheden og "flyver" ud af sengen hen til sove-værelsesvinduet, hvor jeg i retning af Helsevej ser en kraftig røgfane stige til vejrs i den vindstille morgen.

Jeg skynder ud på badeværelset og hopper i løbetøjet for at fortsætte ud af hoveddøren i en fart, og løber hen over stubmarken, forbi Hjælpemiddelcentralen til brandstedet på bagsiden af Helsevej.

Da jeg nærmer mig brandstedet, ser jeg en mand hænge oppe på plankeværket. Han hopper ned og løber mod vest ned mod Hospitalet.

Jeg overvejer om jeg skulle løbe efter ham og "sætte mig på ham" (civil anholdelse), eller om der er behov for min hjælp på brandstedet. Jeg valgte det sidste, da brandfolkene lige var ankommet og det var vigtigere at hjælpe ved eventuel personskade.



Efterfølgende fik jeg at vide, at personen der havde hængt på plankeværket var en Politimand på morgenjoggetur, den nu pensionerede Eilif Bendtsen.

Jeg løb hen til døren ind til haven og lukkede op for at finde ud af, om der var brug for hjælp.

Her sagde en mand, at en dreng kort forinden havde ligget forbrændt på græsplænen og, at han nu var bragt til skadestuen. Manden fortalte dybt chokeret, at han havde spurgt drengen om, der var andre inde i huset. Drengen havde svaret:

"Der er mor, lillebror og hende der satte ild til huset".

Allerede på dette tidlige tidspunkt – inden ilden blev slukket, vidste man, at det var en mordbrand!

Disse ord gjorde et stort indtryk på mig, og tankerne er ofte vendt tilbage til episoden dengang for nu over 1/4 århundrede siden.

Jeg spurgte endnu engang, om der var noget, jeg kunne hjælpe brandfolkene med, men det var der ikke, hvorefter jeg løb hjem igen og talte om sagen med Marit.

Da jeg nogle dage siden hørte om sagens sammenhæng, nagede det mig så meget, at jeg gik den rute, som Elisabeth Wæver var flygtet af på vej til Lufthaven. Jeg fandt effekter der kunne have med sagen at gøre og underrettede Politiet som hentede disse, som dog ikke havde interesse for sagen.

Personligt er jeg ikke tilfreds med (for at sige det mildt), at Elisabeth Wæver kan bliver løsladt efter kun 14 år i spjældet, sølle 14 år for at myrde 3 mennesker. I fængsel fandt hun en mand, en "ligesindet" morder der havde banket et 3-årigt barn ihjel! De bor i dag sammen i sønderjylland....

Internettet om sagen:

Klip i TV2/Bornholm, hvor Politikommissær Peter Jørgensen fortæller om sagen 8 min 22 sekunder inde i udsendelsen. Se den her: [Detektiven fra Bornholm \(video\) \(tv2bornholm.dk\)](#)

<https://bornholm.nu/nyheder/vrede-over-tv-om-mordbrand/28145>

<https://www.alt.dk/artikler/nar-kvinder-myrder-elskerindens-havn->

<https://tvtid.tv2.dk/dagensbedstetv/article.php/a-2/day-4/id-28432964.html>

<https://www.seoghoer.dk/kendte/elskerinde-satte-ild-til-hus-og-draebte-kvinde-og-boern>

<https://www.tidende.dk/nyheder/2015/04/01/elisabeth-waever-fra-ambitios-bornelaege-til-tredobbelt-morder/>

<https://www.bt.dk/krimi/doedslaegen-slap-med-14-aar>